

## Nieuwsbrief – Hospice Het Corine Huys

*Samen bouwen aan een plek van warmte en aandacht*

**Beste allemaal,**

we zijn al weer toe aan nieuwsbrief nummer 3.

Wat gaan de dagen toch snel. Voor je het weet is er weer een week voorbij. En misschien is dat maar goed ook, want sommige dagen leken nét iets langer te duren dan we hadden gehoopt.

Vanaf vandaag, vrijdag 20 maart, mogen we eindelijk weer over de vloer in het hospice lopen. Letterlijk. De prachtige pvc visgraatvloer ligt inmiddels door het hele pand en heeft de tijd gekregen om goed uit te harden. En eerlijk is eerlijk: het resultaat mag er zijn. Maar die dagen dat we er niet in mochten... die voelden toch een beetje als verloren tijd. Er was nog zoveel te doen – en er is nog zoveel te doen.

Toch begint alles steeds meer vorm te krijgen. De badkamer die is omgebouwd tot familiekamer is bijna klaar. Er staat al een klein keukenblokje, alleen de kraan wacht nog op aansluiting. Je ziet het al helemaal voor je. Een plek waar familie even kan neerstrijken voor een gesprek met de arts, een kop thee of koffie kan drinken en op adem kan komen.



Ook de akoestische wandpanelen, met dank aan sponsor Isodeco, liggen klaar om gemonteerd te worden. En wat een verschil gaat dat maken.



Net als de gang trouwens, want die begint ineens te léven.

Toen de muren eenmaal geschilderd waren, wachtten we vol spanning op kunstenaress Inge Modderkolk. We hadden haar gevraagd om bloemen bij de kamers te schilderen. Geen kille, ziekenhuisachtige kamernummers, maar warme, herkenbare namen. Kamers waar je straks verblijft in bijvoorbeeld de Pioenrooskamer, Leliekamer of Orchideekamer. Afgelopen donderdag ging ze aan de slag en we stonden er met open mond naar te kijken. In één woord prachtig. Alsof de muren zelf begonnen te ademen.





Ondertussen staan de nieuwe borden, schaaltes en een deel van de keukeninrichting al klaar. De leidingen en stopcontacten, inclusief dat ene speciale stopcontact voor de gesponsorde Quooker kraan wachten geduldig op de plaatsing van de nieuwe keuken.



Het zijn misschien de kleine stappen die we zetten, maar samen vormen ze iets groots. Iets bijzonders. En elke dag komen we een beetje dichterbij een plek die straks voelt als een warm thuis.

## PinkBee

We hopen dat jullie het programma PinkBee al geopend hebben. Mocht je jezelf nog niet ingevuld hebben in het rooster dan vragen we aan je om dat al te doen. Vanaf 7 april kunnen we de eerste bewoners een warm en liefdevolle plek bieden. Kom je er niet uit dan helpen we je natuurlijk. Stuur een email met je vraag, eventueel met een screenshot, naar [paul@hetcorinehuys.nl](mailto:paul@hetcorinehuys.nl)

Vanaf 7 april komen ook de mededelingen in PinkBee te staan.

## Basistraining

Op 14 maart heeft een grote groep vrijwilligers de eerste Basistraining van Het Corine Huys gevolgd. Natuurlijk zijn er ook nog veel vrijwilligers die de training nog niet hebben gedaan. Omdat we niet willen dat jullie 'zonder ondergrondje' het hospice in gaan start 28 maart weer een training. Je kunt je aanmelden voor de ochtend of de middag. Heb je je al aangemeld dan zien we je graag, heb je je nog niet aangemeld dan hopen we dat je deze training er bij kunt zijn. De volgende is als we al open zijn.

## Kennismaken op 23 maart

Kom gezellig kennismaken met de andere vrijwilligers en met het zorgteam wat voor vast in Het Corine Huys gaat werken.





## Vrijwilligers

Om van Het Corine Huys een warme en liefdevolle plek te maken, kunnen we altijd nog extra vrijwilligers gebruiken.

Ken jij iemand die het mooi zou vinden om deel uit te maken van een betrokken groep lieve vrijwilligers? Dan komen we heel graag met diegene in contact. Samen zorgen we ervoor dat Het Corine Huys een plek is waar aandacht, rust en warmte centraal staan. Stuur een mail naar [info@hetcorinehuys.nl](mailto:info@hetcorinehuys.nl) en we gaan kennismaken.

## Fondsenwerving & steun

Inmiddels zijn er al veel bedrijven die Het Corine Huys steunen zodat we het eerste hospice in Ridderkerk kunnen openen. Daar zijn we ongelooflijk blij mee. Natuurlijk hopen we ook voor de toekomst op donaties en sponsoring. Ben of ken je een ondernemer die, net als wij, mensen in de laatste levensfase een warm thuis wil bieden? Mail ons voor een persoonlijk gesprek [info@hetcorinehuys.nl](mailto:info@hetcorinehuys.nl)

## Wat staat er op de planning?

We hebben nog veel te doen voordat we de eerste gasten mogen ontvangen maar alles loopt nog steeds volgens plan. Er komt binnenkort nog een datum voor een overleg met het "Keukenteam". Aankomende week komen de eerste meubels. Binnenkort gaat de keuken geplaatst worden, de bedden worden gebracht en kan het inrichten beginnen. Voor het inrichten en schoonmaken van het hospice kunnen we nog een paar extra mensen gebruiken. Niet een te grote groep vrijwilligers maar een paar zou geweldig zijn. Kom jij ons assisteren ? Stuur een mailtje.

We houden jullie op de hoogte in de volgende nieuwsbrief.

Hartelijke groet,  
Team Hospice Het Corine Huys